

Hemelse Vader, wij danken U, wij danken U voor Uw vreugde en genade, wij danken U voor Uw tegenwoordigheid, wij danken U dat U ons hoop hebt gegeven, wij danken U dat U onze zonden hebt vergeven. Accepteer onze dank en lofprijzing in de naam van Jezus Christus.

Vader, wij willen onze toekomst niet om ons verleden bouwen, wij geven onszelf aan U over en onderwerpen onszelf aan U, in Jezus' naam. Amen.

Onze Heer Jezus werd bewogen met medelijden toen Hij mensen zonder geloof en hoop zag. Jezus Christus is een meelevend persoon, die wist dat Zijn maaksel ontworpen was om verlichting en steun te geven aan de onderdrukten. Tijdens Zijn bediening op aarde en ook vandaag heeft Hij pijn, wanneer anderen pijn hebben. Hij luisterde naar uitroepen van mensen, stond altijd klaar om voor hun problemen te bidden. De Schrift vertelt ons dat wij succes in het leven krijgen wanneer wij ons druk gaan maken om de problemen en de pijn van anderen. Toen Jezus een grote schare zag, werd Hij bewogen met medelijden voor hen en begon hun ziekten te genezen (**Mat. 14:14; Rom. 14:15; Rom. 13:13**). Hiervoor kwam Hij uit de hemel, om hulp te geven aan de hulpeloze en hoop aan de hopeloze, want dit is de wil van Zijn Vader in de hemel (**Joh. 6:38; Hand. 10:38**).

Jezus Christus riep ons (christenen) op om dit ook te doen in al ons aardse ondernemen.



Wanneer wij zijn als Hij, zullen we bewogen zijn met datzelfde medelijden. Omdat **op Jezus Christus lijken ons doel is**, beveelt de apostel Paulus ons dat wij, om dit te bereiken, overal aan iedereen over Jezus Christus moeten vertellen, aan allen die willen luisteren. Jezus Christus evangeliseren is niet alleen maar Jezus belijden, maar het is door Hem te geloven. Geloof in Jezus wordt in praktisch opzicht getoond wanneer wij Christus' idealen en houdingen reflecteren in alle interacties met onze broeders en zusters en onze activiteiten op dezelfde manier uitvoeren (**Hand 4:13**).

Dit geeft een inzicht in wat er van ons verwacht wordt: de standaard die onze Heer Jezus Christus vereist, met andere woorden: een fulltime praktiserend christen, een christen altijd en overal.

Jezus Christus houdt van ons, net zoals Hij hield van de mensen tijdens Zijn aardse bediening. Zijn missie, de relatie en omgang tussen God en mensen te herstellen en het doel van het leven, namelijk comfort en vrede aan de mensheid te geven blijft hetzelfde. U zou hem in gebed moeten benaderen, in vertrouwen en niet uzelf als bedelaar opstellen. Dit omdat Jezus zegt dat we Zijn kinderen zijn. Hij is altijd begaan met ons (**1Petrus 2:9**). Eerder benaderden velen Hem onwetend als bedelaars. Wat bedoel ik met 'een bedelaar'? We bedoelen huilend bij Hem komen, of onnodig emotioneel aan de buitenkant zonder inwendig overtuigd te zijn. Alleen geloof behaagt God en geloof is geen gevoel. Wat bedoelen we met 'gevoel'? Gevoel wordt beïnvloed door emotionele uitpattingen, huilen en uit volle borst roepen alsof het God benaderen een lichamelijke oefening is. God is Geest en Zijn aanbidders moeten dat doen in geest en in waarheid (**Joh 4:24**).

Gevoel wordt ook beïnvloed door hoe uw omstandigheden eruit zien, bijvoorbeeld: 'Ik ga vandaag niet naar de kerk omdat het regent,' of 'Ik heb geen geld om brandstof te kopen of vervoer te betalen'. Als u uw christelijke houding baseert op dit soort omstandigheden, en daarom weigert naar de kerk te komen en niet het Woord van God claimt, wat zegt: 'De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets', dan handelt u door gevoel. Helaas baseren velen hun christelijke houding op gevoel, wat gewoonlijk onstabiel is. Geloof aan de andere kant is de verwachting dat God doet wat Hij beloofd heeft. Geloof moet per definitie handelen op Gods Woord, waardoor Zijn belofte zich manifesteert voor Zijn kinderen. Geloof, of het woord van geloof, is altijd consistent of in harmonie met Gods Woord. Om ons geloof consistent te laten zijn met Gods Woord, moet het gebaseerd zijn op iets wat stabiel is dan ons gevoel. We zijn niet gered omdat we ons gered voelen, we zijn gered omdat we ons geloof baseren op Gods Woord en ernaar handelen.

Onze Heer Jezus Christus demonstreerde geloof en handelde op het Woord van God toen Hij na 40 dagen vasten satan versloeg (**Mat. 4:1-10**). Hij had satan verslagen op Golgotha, en zo kunt u ook satan verslaan door het bloed van het Lam en door het woord van uw getuigenis. Een lieddichter zei ook: 'Het is het Woord dat mij vrij maakt'. De Schriften vertellen ons ook dat Jezus heeft gezegd: '*U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb*' (Joh 15:3). Christenen zouden altijd het Woord van Geloof moeten spreken, vooral wanneer ze in conflict zijn met satan. Maar we moeten heilig blijven om het Woord van Geloof effectief te kunnen spreken.

Jezus gaf ons overwinning over satan. Zijn overwinning is een bovennatuurlijke, Zijn overwinning is ook een geestelijke overwinning. Het is meer dan een natuurlijke (**2Kor. 5:14; Kol. 1:28-29**). Onze benadering van Jezus Christus en Zijn redding zou geestelijk moeten zijn. Vandaag hebben christenen vaak een vleselijke benadering aangenomen als het gaat over redding. We benaderen redding zoals we academisch (met zintuiglijke kennis) geloven dat wij de Geest van God kunnen zoeken door colleges te volgen, naar school te gaan, academische titels te verwerven, en geestelijke eer en lofbetuigingen. Door dit zo te doen, verminderen en rationaliseren we de dingen van de geest naar de menselijke of zintuiglijke kennis. Het resulterende effect is dat de Bijbel uitgelegd wordt, zó dat die past bij de persoonlijke filosofie van het leven, terwijl we de Heilige Geest zouden moeten vragen ons juist te leiden en te vertalen, door te vragen: 'Wat zegt dit (de Bijbel) nou eigenlijk?'

Het is verdrietig te zien dat niet weinig christenen hun christelijke ervaring baseren op wat mensen hun vertellen. Wat we zien of horen zonder het direct aan God te vragen door de Heilige Geest, sluit uit wat de Bijbel zegt, namelijk dat wij onze ogen gefixeerd moeten houden niet op het zichtbare maar op het onzichtbare... we hebben ook de opdracht gekregen te leven uit geloof, niet in aanschouwen. De Almachtige God nodigt ons ook uit om Hem aan te roepen en Hij zal ons grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die we nog niet weten (**2Kor. 4:18; 2Kor. 5:7 en Jer. 33:3**). We moeten als christenen afhankelijk zijn van de Kracht van de Heilige Geest en niet van menselijke kennis. Het was door totale afhankelijkheid van God dat de apostelen voortgang boekten in hun evangelische prestaties. De apostelen kenden Jezus Christus, zij kenden de Heilige Geest.

Als christenen zouden we uitsluitend op het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus moeten vertrouwen. We kunnen geen enkele zegen claimen omdat we het gevoel hebben dat wij zo goed zijn geweest voor Hem, omdat wij trouw aan de kerk zijn, omdat wij geloven dat wij voor Jezus werken. De enige grond voor het claimen van welke zegen van Jezus dan ook, is door Zijn wonden, waardoor in onze zegen vrijelijk werd voorzien. Door Zijn wonden zijn

wij genezen (**Jes 53:5**). Jezus had geen ziekte van Zichzelf, Hij nam de uwe weg en genas u. Hij had geen armoede van Zichzelf, Hij nam de uwe weg en zegende u.

Wat uw klacht ook is, het is een deel van de vloek en wie kan de vloek wegnemen? Alleen Jezus Christus. Hoe kan Jezus dat rechtvaardig doen dan alleen door vervanging. Hij werd tot een vloek gemaakt om de uwe te vervangen. We kunnen rechtvaardig de beloften van Jezus claimen door oprecht onze zonden te belijden. Zonde is onrechtvaardigheid, het is niet alleen onacceptabel voor Jezus, maar ook onaangenaam voor Hem.

Ook al hebben allen gezondigd en missen de heerlijkheid van God (**Rom. 3:23**), God heeft Zijn gezalfde profeten macht gegeven om rechtvaardig de vloeken te verbreken wanneer wij ons hieraan conformeren:

‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’ (1Joh. 1:9)

We worden ook bemoedigd: *‘Want verdriet geleden zoals God bedoelt, leidt tot een heilvolle ommekeer waarvan men geen spijt krijgt. Maar verdriet zoals de wereld kent, leidt tot de dood.’* (2Kor. 7:10). Dit benadrukt dat Jezus Christus onze noden zag en ze tegemoet kwam. Met genezing, wonderen, redding en al Gods zegeningen – overal waar Jezus Christus heen ging, deed Hij goed (**Hand. 10:38**). Christenen zijn ook geschapen om namens Hem dingen te doen zoals Christus ze gedaan zou hebben als Hij hier lichamenlijk was geweest (**Joh. 14:12**).

Wij zijn het product van wonderen en we zouden deze wonderen ook moeten doen, maar helaas weigeren wij het wonder te erkennen wat God dagelijks door ons doet. We vergeten dat **al het grote, klein begint**. Wanneer u bidt en uw gebed wordt beantwoord, dan is het antwoord een wonder; wanneer u zegt: ‘Jezus Christus leidt mij, beschermt mij, ik wil slapen, en toen u sliep en weer wakker werd, was dat het gevolg van een wonder; voor U te staan en te zitten is een wonder, want velen zijn er die gehandicapt zijn. Zij moeten een wonder ontvangen om te kunnen zitten, lopen, zien of horen. Als u kunt zien of zitten zonder dat het u iets kost, is dat inderdaad een wonder. We kunnen ook echt een wonder en redding niet scheiden. Redding heeft alles te maken met het ergens van verlost zijn – van zonde en de straf erop. De straf van de zonde is ziekte, kwaal, aandoening, crises en andere kwaadaardige bijkomstigheden. Er is het wonder van God voor nodig om vrij te worden gemaakt van deze vloeken.

Tenslotte broeders en zusters zouden we kunnen zien dat Jezus onze Verlosser is, Hij is waardig om geprezen te worden, laten wij Hem prijzen in alle omstandigheden (**Ps 66:1-4**). We hebben Gods boodschap ontvangen. Maar laten we wel onthouden dat Gods Woord of Zijn boodschap geen gezondheid voor onze ziel of lichaam kan worden, voordat het gehoord is. We moeten ‘zoeken’, vinden, en aandacht geven aan Zijn Woord (boodschap) door te doen wat het dringend verzoekt. Dit is zo ongeveer de enige manier om ons geloof in God en onze relatie met de Heilige Geest te laten ontwikkelen.

Laten we denken aan de gelijkenis van de boer. Wanneer een boer het zaad in de grond stopt, graaft hij het niet elke dag op om te kijken hoe het ermee gaat, maar hij gelooft. Als een boer zo’n absoluut geloof kan hebben zonder een bepaalde belofte van de natuur, of belofte van de God van de natuur, moeten wij christenen geloof hebben in de God van natuur. Ik wil dat u neerbuigt en tot Jezus zegt: ‘Ik dank U voor alles, ik zal U voor eeuwig prijzen’.

Ik bid dat de boodschap die we vandaag ontvangen hebben, tot gezondheid wordt voor ons vlees, tot redding voor onze ziel, met al Gods zegeningen in Jezus’ naam.

Ik laat u hier achter in geloof en hoop u weer te ontmoeten in geloof.

Dit is een vertaling van een MPG, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations te Lagos, Nigeria.

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus` naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel - NL

Telefoonnummer: +31 (0) 418 54 00 25

info@bevrijdinginjesusnaam.nl

<http://www.bevrijdinginjesusnaam.nl>